

1.
Pit och Harry gästade oss i stugan torsdagen den
11 juli, då vi hade semestern.

För minnet.

19/7 - 74

Harry Hallenstam har berättat:
År 1908 ankom hans far August Olsson
på Back. Med kalksten var de på väg
med skutan Victoria från Galland till
Gäule då de tråkigen överraskades av
så högt våda att rigghavari inträffade
och skutan fatalfärliste. Harrys äldre
bror Birger var också med och Halvor
Sennsøns bror Brunar. Samtliga ankom.
Det enda vrak som svare hittats och
hemmat körtledas från Victoria var
hennes ena namndöylt som hittats på
Galska sanden. Harry som var den yngste
av syskonen var då sex år (född 1902)
Hans ankamne ^{äldste} bror Birger var sjuett år.
Pussutans fanns syskonen Ragnar, Agda och
Olga. Olga emigrerade svare till U.S.A.
Var hemma och kölsade på något av
de sista åren mamma badde vid "Hagen".

Sedan kom genom olyckan blivit
färdnärarna utsägs min farfar Per Adolf
Sundgren till deras förmyndare. Han var
då gift med den ankomne August
Olssons syster Josefina ("Fina") och hade
ett barn, Fridolf (min far)

Senare avled barnens mor (1912?)
och de blev helt färdnärarna. Den
yngste, Harry kom då till Glättå till
Ferdinand Andersson och Frida och Amanda.
Sin mormor hade han dock kvar på
Back och hälsade ofta på henne.

Vilda slagsmål utkämpade han då
vid "Gägensbergen" där Arvid Anderssons
söner (gossar) kvillingarna Herman och
Torgny låg och kampade på kanan.
Per var ett år äldre än Harry,
och dessutom var de ju två stycken.
Dock blev Harry tillagd av
Arvid Andersson: "Du ska inte
vara elak mot mina gossar."